

# Kilder om N.F.S. Grundtvig

Grundtvig skrev i sin levetid mere end 1.500 sange og salmer. Dette skabte en enestående tradition i Danmark med sange til enhver lejlighed, folkelig såvel som kirkelig. I sine sange forkyndte Grundtvig såvel kristendom som sine politiske og samfundsmæssige anskuelser.

## Spørgsmål

1. Beskriv kort, hvordan de tre sange og salmer på hver sin måde viser tilbage til Grundtvig som deres forfatter og for det, han stod for.
2. Analysér salmen *I al sin glans nu stråler solen* ud fra den viden, du kan finde om den kirkelige højtid, Pinsen, som salmen bruges i forbindelse med.
3. Slå op i håndbogen til Højskolesangbogen og find ud af, hvor salmen *Et barn er født i Betlehem* oprindeligt stammer fra, og hvorfor Grundtvig har fokus på børn ved juletid.
4. Mener du, at salmer og sange generelt har en fremtid i dansk kirke- og kulturliv, eller er de på vej ud til fordel for andre virkemidler i fællesskabssituationer? Begrund dit svar.

## Langt højere bjerge så vide på jord

Langt højere bjerge så vide på jord  
man har, end hvor bjerg kun er bakke.  
Men gerne med slette og grønhøj i Nord  
vi danemænd tage til takke.  
Vi er ikke skabte til højhed og blæst,  
ved jorden at blive, det tjener os bedst.

(...)

Langt mere af malmen så hvid og så rød  
fik andre i bjerg og i bytte.  
Hos dansken dog findes det daglige brød  
ej mindre i fattigmands hytte.  
Og da har i rigdom vi drevet det vidt,  
når få har for meget og færre for lidt.

Kilde: *Højskolesangbogen nr. 351. Tekst af N. F. S. Grundtvig, 1820.*

## Et barn er født i Bethlehem

Et barn er født i Bethlehem,  
Bethlehem,  
thi glæder sig Jerusalem.  
Halleluja,  
halleluja!

En fattig jomfru sad i løn,  
sad i løn,  
og fødte himlens kongesøn.  
Halleluja,  
halleluja!

(...)

Guds kære børn vi blev påny,  
blev påny,  
skal holde jul i himmelby.  
Halleluja,  
halleluja!

(...)

Da vorde engle vi som de,  
vi som de,  
Guds milde ansigt skal vi se.  
Halleluja,  
halleluja!

*Kilde: Frit efter Den Danske Salmebog nr. 104. Tekst af N. F. S. Grundtvig, 1820.*

## I al sin glans nu stråler solen

I al sin glans nu stråler solen,  
livslyset over nådestolen,  
nu kom vor pinseliljetid,  
nu har vi sommer skær og blid,  
nu spår os mer end englerøst  
i Jesu navn en gylden høst.

(...)

Vor Gud og fader uden lige!  
Da blomstrer rosen i dit rige,  
som sole vi går op og ned  
i din enbårnes herlighed,  
thi du for hjertet, vi gav dig,  
gav os med ham dit himmerig!

*Kilde: Frit efter Den Danske Salmebog nr. 290. Tekst af N. F. S. Grundtvig, 1843.*