

Kysset

På lang afstand kunne Mark se Lea vente med sin cykel under træet.

– Godt, du kunne komme, sagde han.

– Selvfølgelig, sagde Lea. – Men du lød så alvorlig i telefonen. Jeg blev helt nervøs.

– Jeg vil bare spørge dig om noget. Han satte sig i græsset.

– Om hvad? Lea så forundret ud.

Mark tog en dyb indånding:

– Forleden dag sagde du noget med, at store muskler og en god krop slet ikke er det, piger vil have.

Lea nikkede.

– Hvad vil I så have? Så snart ordene var sluppet ud, fortrød han sit spørgsmål. Lea brød ud i et kæmpe grin og lod sig falde om i græsset.

– Hvor er du bare sød, lo hun. – Har du virkelig tænkt over det?

Han svarede ikke. Turde ikke se på Lea.

– Jo, ser du! Hun havde sat sig op foran ham og virkede pludselig alvorlig. – Jeg vil helst have en fyr, der er ca. et hoved højere end mig selv, og så bred over skuldrene. Lea tog fat om Marks skuldre og målte ud fra dem. – Og så skal han være lyshåret, have blå øjne og et lille ar i panden.

Mark tog hånden op og følte på den lille forhøjning, han havde fået som lille, da han væltede ind i en radiator. Blodet pumpede rundt i kroppen som efter en hård omgang træning.

– Og så skal han være sjov at være sammen med, fortsatte Lea. Hun tog fat om hans arm og ruskede den. – Er du med?

– Jamen mener du så ...? Han kiggede direkte ind i hendes grønne øjne.

– Ja, jeg gør, lo hun. – Der er godt nok lidt for meget gummiarm over dig, meeen ...

Mark væltede hende bagover, inden hun nåede at gøre sætningen færdig. Han kilde hende, og Lea skreg højt og prøvede at

kæmpe sig fri. Først grinte de, men pludselig blev de begge to stille. Han lå stadig oven på hende. Deres ansigter var helt tætte, og det var, som om Leas øjne satte alting i stå i ham. Forsigtigt, som var de tegnet i det fineste sand, kyssede han hendes læber. De var varme og bløde, helt som han havde forestillet sig.

Han løftede hovedet og fangede hendes øjne. De smilte.

– Hvorfor har du ikke gjort det noget før? hviskede hun.

Det vidste Mark heller ikke. Lige nu havde han lyst til at kysse hende igen. Og det gjorde han.

