

Oprydning

– Hvor har du været? Mor var i gang med aftensmaden.

– Ingen steder. Mark gad ikke forklare.

Der duftede af frikadeller, og maven begyndte at knurre. Han havde ikke fået noget at spise hele dagen.

– Hvor er Lasse?

– Sidder sammen med Tom. De laver noget på computeren, tror jeg. Mor tørrede fingrene i forklædet og kom ud i entreen. – Vi spiser om 5 minutter.

– Det lyder godt, svarede Mark. – Jeg skal lige ordne noget, så kommer jeg.

Han gik ned på værelset. Tom og Lasse sad på hver sin kontorstol med næserne inde i skærmen. Ingen af dem sagde noget.

Mark smed den blå taske på sengen. Han gravede de to kuverter frem under sportstøjet og gik igen.

– Hvad skulle han? hørte han Tom spørge.

- Det rager ikke jer, råbte Mark tilbage.

Han låste wc-døren bag sig og åbnede den første kuvert. Indholdet raslede ned i kummen, og de 50 hvide piller lagde sig i en samlet klump på bunden. Pillerne fra den anden kuvert fik samme tur. Nogle af dem blev hvirvlet op af vandet, da han trak ud. Han åbnede døren og valgte køkkenet i stedet for Lasses og Toms dumme spørgsmål. Mor fløjtede. Hun var ved at hælde vand fra kartoflerne.

- Er du sulten? spurgte hun og smilede glad.

Hun skulle bare vide ...

- Hmm, svarede Mark og gik over til køleskabet. Øverste hylde var fyldt med colaer. Han åbnede en.

- Har du for resten set Lokalavisens hjemmeside? Mor pegede på computeren, mens hun satte skålen med kartofler på bordet.

Billedet af fitness-centret fyldte det meste af skærmen.

- Det er da dernede, du træner, er det ikke?

- Joh! Mark fattede ikke, hvad det handlede om, før han klikkede sig ind på teksten:

Torsdag formiddag fik byens træningscenter besøg af politiet. Stedet er mistænkt for salg af forbudte hormonpiller. Det var et medlems kollaps, der fik sagen frem i lyset. Direktør Alex Rasmussen udtaler, at pillerne kan være direkte livsfarlige i større mængder. - Vi havde inden denne kollaps ingen anelse om, hvad der foregik, siger han.

- Hold da kæft! Ordene fløj ud af munden på Mark. Så var politiet altså kommet, lige efter at han var gået.

- Naboen siger, det er én, der hedder Jesper, der står bag. Tænk, at han har solgt det stads til de unge mænd. De kan jo få ødelagt både det ene og det andet. Mor rystede på hovedet. - Kender du ham?

- Jeg har set ham træne, men aldrig snakket med ham, løj Mark.

- Man skal holde sig langt væk fra den

slags, sagde mor.

– Jeg siger til Tom og Lasse, at der er mad.
Mark skyndte sig ud af køkkenet.